

## VERSLAG NAJAARSTRANSPORT EN BELEEFDHEIDSBEZOEK VAN DE BURGEMEESTER VAN VIANEN AAN REGHIN VAN 2 TOT EN MET 7 OKTOBER 2014

Dit jaar werd het najaarstransport vanuit het bestuur begeleid door Els ter Haar. Het najaarstransport werd gecombineerd met een beleefdheidsbezoek van burgemeester Wim Groeneweg van Vianen aan Reghin. Bekeken zou worden of de stedenband tussen deze twee steden nog reden van voortbestaan heeft. Omdat Betske Kroon zich in het verleden als wethouder en als raadslid van Vianen met deze zaak had bezig gehouden, werd ook zij gevraagd om mee te gaan. Dit wilde zij graag doen, op voorwaarde dat ze op eigen kosten mee zou gaan. En zo geschiedde.

**Donderdag 2 oktober** vertrokken we gedrieën naar Roemenië, met het vliegtuig van Eindhoven naar Cluj Napoca, na eerst nog een kijkje te hebben genomen bij het **laden van de vrachtwagen** bij het depot aan de Lange Dreef. Met een huurauto reden we meteen door van het vliegveld naar de camping Eldorado in Gilau, waar we werden opgewacht door Attila Ianosi, die ons uitnodigde om het avondmaal bij hem en zijn vrouw Gyöngyi te gebruiken. Gyöngyi en haar zus Melinda hadden zich uitgesloofd om een heerlijk maal voor ons te bereiden. Het werd een zeer geanimeerde avond, waarin we veel hoorden over de nood in Roemenië, en in Gilau in het bijzonder, maar ook over de vooruitgang in Roemenië in de afgelopen jaren en de politieke situatie aldaar.



Na een gezonde nachtrust, een heerlijk ontbijt in een appartement op de camping en een rondleiding over de camping vertrokken we **vrijdagochtend 3 oktober** naar Floresti waar de Nederlander **Marien Kroon** met zijn stichting Charis werkt onder zigeuners en andere kansarmen.



Ze richten zich met name op onderwijs, en hebben daartoe o.a. een buitenschoolse opvang met huiswerkbegeleiding en ook begeleiden ze de moeders. Hij vertelde zeer begeistert over zijn werk en de al behaalde resultaten. Op onze vraag wat hij nou erg graag zou willen krijgen bij een volgend transport antwoordde hij zonder aarzelen: "Kinderstoelen, kinderschoenen en een paar fietsen". Zijn stichting heeft vanuit Nederland een loods van Rijkswaterstaat (deze stond bij de Coentunnel) gekregen, deze gedemonteerd

overgebracht naar Floresti en daar weer helemaal opgebouwd. Een groep vrijwilligers uit Leek bij Groningen was bezig het interieur bedrijfsklaar te



maken. Voor meer informatie verwijst ik naar [www.stcharis.org](http://www.stcharis.org)

Na een goed uur redenen we weer verder. Onderweg nog even een stop om ons 's ochtends klaargemaakte lunchpakket op te eten, en om ongeveer 13.30 uur arriveerden we bij het gemeentehuis van Reghin. Hier werden we direct ontvangen door de **burgemeester Maria**



**Precup. Met Peter Schüller als tolk** werd er een zeer geanimeerd gesprek gevoerd, waarin we over en weer onze verwachtingen uitspraken en een programma voor de overige dagen opstelden. Aan het eind van de middag gebruikten we met Peter een maaltijd in het Hotel Centraal waar we ook overnachtten. Na de maaltijd verkenden we op ons verzoek het centrum van Reghin met Peter. Gedrieën hebben we daarna nog een poosje nagepraat in de lobby van het hotel.

**Zaterdag 4 oktober** werden we om 10.30 uur weer in het gemeentehuis verwacht, waar Maria Precup 2 huwelijken zou voltrekken, waarvan wij getuige mochten zijn. Voor die tijd hebben we met z'n drieën Reghin nog wat verder verkend en in een cafeetje (oplos!)koffie gedronken. De meeste mensen trouwen in Roemenië op zaterdag, en in Reghin is het altijd gratis, in de hoop dat de bruidsparen hun feest dan ook bij de plaatselijke middenstand zullen vieren. De bruidsparen zijn gewend gebak mee te nemen voor de ambtenaren; we hebben daar ook van mee genoten. Na een uurtje nam Peter ons mee, eerst voor een rondleiding door Reghin. We bezochten twee gloednieuwe kerken aan een zeer mooi aangelegd plein.



Ook bekeken we een **kanaal met fietspad erlangs**, waarvan de opzet in Nederland is uitgewerkt in 2000 toen de gemeente Vianen enkele ambtenaren uit Reghin uitgenodigd heeft voor een week in Vianen tbv kennisuitwisseling. Tijdens dat bezoek is een plan uitgewerkt om de omgeving van het kanaal in Reghin te verbeteren tbv recreatie/verblijf. Een deel van dit plan is klaar. De rest volgt als de financiën het toelaten.

Daarna bracht hij ons naar Toplița, waar we in het klooster werden uitgenodigd voor de lunch en een rondleiding door de abt. Daarna ook nog naar het vrouwenklooster aldaar, waar een enthousiaste non ons vertelde over leven en werken van de nonnengemeenschap. Peter vertelde ons nog dat onze Stichting jaren geleden kaarsen had gestuurd om jongeren in Toplița de gelegenheid te geven ook 's avonds hun huiswerk te kunnen doen. Gevraagd was om 1000 kaarsen, maar er werden in Vianen 10.000 kaarsen ingezameld! Een rijke

vrouw was zo onder de indruk van de hierdoor verbeterde schoolprestaties, dat zij besloot de huizen aan te sluiten op een door haar gefinancierde generator om de kaarsen overbodig te doen zijn. Zo kan een relatief kleine actie soms grote gevolgen hebben!

Moe maar voldaan kwamen we weer in ons hotel, en om 22:30 uur zochten we ons bed op.

**De volgende ochtend, zondag 5 oktober** ging, zoals alle ochtenden, om 7 uur de wekker weer. Om half 10 meldden we ons bij de **evangelisch-lutherse kerk** voor een kerkdienst die gedeeltelijk in het Roemeens, gedeeltelijk in het Duits werd gedaan. De voorganger was de plaatselijke dominee Johann Zeij, maar de (inspirerende) preek werd gehouden door een dominee uit Duitsland die daar op bezoek was. Ook de burgemeester Maria Precup bezocht deze dienst, en zowel zij als de burgemeester van Vianen, Wim Groeneweg, spraken een kleine rede. Ook zongen wij als gasten uit Nederland twee liederen, waaronder "Zegen ons Algoede".



Na de lunch bekeken we met Peter de voortgang van het aanstaande bejaardenhuis in Obereidisch. Hier moet nog heel veel gebeuren, en waarschijnlijk duurt het nog wel een jaar voor het klaar is.



Om 16 uur meldden we ons bij het Openluchtmuseum in Reghin, omdat we waren uitgenodigd voor een daar te houden Herfstfeest. We hadden afgesproken dat Betske en ik ons zouden omkleden in **Roemeense klederdracht**, die het museum daarvoor beschikbaar stelde. Dit werd zéér op prijs gesteld! Ook Maria Precup en Peter Schüller en zijn vrouw waren in klederdracht. **Diverse groepen** uit de regio presenteerden zichzelf met

zang en dans, én **hun producten van de oogst**. Zij waren duidelijk merkbaar zeer trots op hun producten, en overall moesten we proeven en kregen we van alles mee. In eerste instantie wilden we weigeren, maar Peter overtuigde ons ervan dat dat beledigend zou zijn. De verse waren als uien, prei en bonen hebben we later uitgedeeld aan het hotelpersoneel, de potjes geweckte groenten en fruit hebben via Peter een goede bestemming gevonden. Aansluitend aan het feest aten we in een zaaltje van het museum een traditionele Roemeense maaltijd met de organisatoren.



Weer in het hotel stuurde Wim al een foto en een filmpje naar zijn secretaresse om die te tonen in de hal van het gemeentehuis in Vianen. Om 22:00 uur zochten we onze kamers weer op.



**Maandagochtend 6 oktober** werden we om 9 uur weer verwacht in het gemeentehuis, waar we een rondleiding kregen langs de diverse afdelingen. Daarna bezochten we een **particuliere vioolfabriek in Reghin**, waar vrijwel het gehele productieproces nog met de hand wordt gedaan! De eigenaar zou het geweldig vinden als er in Vianen een persoon of bedrijf gevonden zou worden die zijn producten in Nederland aan de man zou willen brengen.

Wim Groeneweg werd daarna afgezet bij het gemeentehuis voor een persoonlijk gesprek (met

Engelstalige tolk) met Maria Precup, terwijl Peter, Betske en ik naar het depot gingen waar



de **vrachtwagen uit Nederland gelost** werd. Na een toelichting van mij over diverse artikelen lieten we het lossen verder over aan Marica, de opvolgster van Peter, die de wind er ook goed onder had!

Om 15:00 uur werden we namelijk verwacht bij de gemeenteraadsvergadering. Aan het eind daarvan werden de gemeente Vianen en de Stichting Contacten Roemenië-Vianen bedankt voor hun al 23-jarige inzet voor Reghin, en kregen we alle drie een "diploma van eer" en een mand vol streekproducten.



Voor de gemeente was er een **plaquette om op te hangen in het gemeentehuis**.



Wim Groeneweg had voor Maria Precup een **schitterende foto op doek van de Voorstraat van Vianen bij nacht**. Deze werd in dank aanvaard. Dit alles werd gefilmd door de lokale televisieploeg.

Na dit officiële gedeelte ging de totale gemeenteraad mee naar het hotel voor een geanimeerd afscheidsdiner. Hier **prachtig miniatuurviooltje** op neer te zetten. Na een emotioneel met Peter zochten we voor de laatste

**Dinsdag 7 oktober** reden we weer route met nog veel authentieke vlucht zetten we rond 13:00 uur Persoonlijk kijk ik terug op een hoop ik dat ook de stedenband gekregen.

Helpt u ons daarbij?



werd Wim nog verrast met een standaard om in zijn werkkamer afscheid en nog een laatste glas keer ons bed weer op.

terug naar het vliegveld langs een Roemeense dorpjes. Na een vlotte weer voet op Nederlandse bodem. geslaagd bezoek aan Roemenië en hierdoor een nieuwe impuls heeft

Els ter Haar

---